

KERK & Leven

38

2021

WEEKKRANT

22 SEPTEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 1240

KERK IN ROESELARE

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

De kracht van verbinden



Zomer 2021: vakantie in eigen land. Een week in de Ardennen met net naast ons vakantiehuisje een tentenkamp van een jeugdbeweging, die niet weggespoeld was door de hevige regens.

En elke avond rond 20 u. zag ik een hele hoop jongeren samenhokken op de hoek van terrein, net onder de straatlantaarn. Eerst dacht ik dat het was omdat het daar helder was door het licht van de lantaarn, maar dat bleek niet zo.

Toen ik de derde dag toevallig op dat tijdstip passeerde, hoorde ik waarom ze daar stonden: om 20 u. kregen ze voor een half uurtje hun GSM en onder de lantaarn was de beste verbinding...

Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Dat lezen we al in het scheppingsverhaal (Gen2), maar dat voelden we vooral ook tijdens de lockdown waar geen contacten mochten. Het staat zelfs op het wapen-

schild van België: 'Eendracht maakt macht'; mensen hebben dus anderen nodig en je bent sterk als je omgeven bent!

Op school mogen we dat ook ervaren en beleven: je staat er niet alleen voor. Medeleerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie... allen hebben ze een plaats binnen het schoolgebeuren en allen hebben ze een taak om van een school een 'samen-leving' te maken. Want hoewel een klas, een korps, een school... uit individuen bestaat van mensen die uniek zijn, wordt het pas een goed en mooi schooljaar wanneer die individuen zich met elkaar verbinden.

'Als raken verbinden wordt, gaat delen vanzelf.

Verbinden gaat verder dan de kracht van de groep. Verbinden is ook je verbonden weten met God die zo duidelijk zegt: 'Ik zal er zijn!'

God die heel sterk Zijn (of Haar) hand uitstrekt naar de mens in de hoop dat deze die hand zou vastpakken.

Alhoewel veel scholen in Roeselare zich onder de noemer van 'katholiek' bevinden, weten we maar al te goed dat geloven in de Vader, Zoon en Heilige Geest geen evidentie meer is bij leerlingen en zelfs leerkrachten.

Op zich is dat niet erg, verscheidenheid is ook een rijkdom.

En hoewel iedereen op het eerste zicht juist helemaal anders is, zijn er ook vanbinnen altijd raakvlakken tussen mensen. Ook op gebied van geloof. 'De kracht van Verbinden' is dus zeker een mooi, zinvol thema. Maar hoe ga je dat zichtbaar maken? Hoe ga je dat nu overbrengen aan (jonge) mensen zodat ze mee zijn in het verhaal en zo dus mee zijn met de boodschap?

Er werd gekozen om te werken rond bomen. Bomen verbinden de aarde met de lucht en symboliseren zo alles wat op deze wereld gebeurt. Maar bomen krijgen ook heel vaak een plaats in Bijbelverhalen en proberen zo (voor een stuk) uit te leggen hoe God zich met ons verbindt. Ook in hedendaagse verhalen krijgen bomen heel vaak de hoofdrol want op die manier kan je uitleggen wat eigenlijk niet uit te leggen valt. Tijdens de startviering kreeg elke leerling een stuk touw met de vraag om alle stukjes aan elkaar te knopen. Zo ontstond er één lang touw.

Als slingers werden deze touwen in de boom opgehangen. Een boom die later op het (school)jaar blaadjes zal krijgen. Blaadjes met de foto erop van leerlingen en leerkrachten. Allen verbonden in één groot geheel... Om het pastorale jaarthema samen te vatten, werd een tekst opgesteld die tijdens vieringen, bezinningen, lesopeningen... kan gebruikt worden.

De kracht van verbinden!

Mensen samen brengen en samen houden vanuit een grote bezorgdheid om elkaar, om toekomst te maken voor mensen in de hele wereld. De kracht van verbanden die genezen of op zijn minst de pijn wat verzachten. Zij verwarmen wat koud en somber is geworden. Verbonden met het lot van een ander, met de Ander, en van hieruit in beweging komen en stappen zetten in engagement. Dat is de kracht van verbinden die je rijker maakt.

Bart Deprez

